

## *Op het kruispunt van de tijd...*

Als je met een kind door India reist, dan zie je al de dingen die je zo vertrouwd waren, met andere ogen. Dan beleef je dat unieke, ongelooflijke samengaan van betoverende schoonheid en grenzeloze ellende op een andere manier.

Als je voor de 25ste keer door India reist, dan ontmoet je jonge volwassenen die je hebt gekend als kind. Dan word je getuige van zowel de heerlijke als de tragische spelingen van het lot.

**Maïté** - alias Geetanjali, mijn dochter van 12 - beleefde een aangrijpende "terugkeer naar de bron". Een dorpspleintje, een ziekenhuis, een register, verpleegsters die zich haar herinneren en haar aanspreken met haar Indische naam...

Haar wortels liggen daar, in het land van banyanbomen en suikerriet... Maar haar toekomst is hier.



**Vasant:** een rijzige gestalte, een snor, een blik die sprankelt van leven en van geestigheid. Alleen die blik is gebleven wat hij was: vriendelijk vragend...

Vasant was een vereenzaamd jongetje in de boarding (het "internaat") van Sangamner. Zijn vriendje Lucas had z'n moeder altijd in de buurt, want zij was kokkin in de missiepost. Maar Vasant, die had geen moeder, daar niet, nergens.

Ooit, op een dag dat ik het moeilijk had, heeft hij me betrappt terwijl ik weende, en hij heeft me getroost. Enkele ogenblikken slechts leken de rollen omgekeerd, maar lang genoeg om blijvende banden van genegenheid te smeden.

Na een tamelijk losbandige periode heeft Vasant zijn wilde haren nu blijkbaar verloren. Hij heeft een job gevonden, en een vrouw: de mooie, wat schuchtere maar wilskrachtige Shakuntala, die vastbesloten is haar echtgenoot op het rechte pad te houden.

En als die ogen van Vasant ook nu nog vol vragen staan, is het om uit te vissen of ik bereid zou zijn hen te helpen het "flatje" te kopen waarvan zij dromen (4 m<sup>2</sup> in een buitenwijk van Bombay). Als een klein duwtje in de rug van het lot, als een tastbaar teken dat onze genegenheid de tijd weerstaat.

**Suman en Chabu**, of de tragische situatie van de vrouw in India.

25 jaar geleden... op de oever van de rivier, mijn geliefkoosde plekje om te lezen, te dromen, plannen te maken... een bende spelende kinderen...

Suman, de oudste, en Chabu, de dapperste, deden de eerste toenaderingspogingen. Bij gebrek aan woorden wisselden we wilde vruchten voor snoepgoed. Al gauw waren ze allemaal lief als lammetjes, en het gelach was niet uit de lucht.

Suman en Chabu groeiden op en trouwden (in India is dat: werden uitgehuwelijkt). Op kerstdag, tijdens een dispuut met haar echtgenoot, "veranderde" Chabu in een levende toorts.

[Een open vuurtje zomaar op de grond, een nylon sari... Het klassieke "ongeval" (?) op het Indiase platteland, waar een vrouw zo weinig betekent dat haar leven zelf afhangt van haar man en van haar "sassou" (schoonmoeder).]

Vijf weken lang heeft ze in de hut, op de vloer van aangestampte aarde, gevochten tegen de dood, zonder medische bijstand, zonder enige pijnstillers voor het lichaam... of voor de geest. Ze heeft het niet gehaald.

Suman heeft het dochttertje van Chabu opgevangen. Maar welke toekomst heeft een kind dat zo berooid voor het leven staat: paria, én meisje, een dubbele vervloeking van bij de geboorte, en geen zachte moederhand om dat leed te louteren. Er is een mirakel nodig opdat geluk weer kleur zou geven aan Samira's bleke glimlach...

### *Even praktisch...*

Het goede nieuws...

\* Shisha Seva heeft een bedrag geërfd dat niet bestemd was voor individuele peterschappen. Dat gaf ons het voorbije jaar de mogelijkheid om een fonds op te richten voor echte noodgevallen.

Het nut daarvan werd meteen bewezen: het fonds heeft al gediend om de hartoperatie van een jonge moeder uit Anklao te financieren, en om te zorgen voor onderdak voor een familie die uit haar huis was gezet.

\* Father Kolady, die afkomstig is van Kerala in Zuid-India, heeft vele jaren in Deesa gewerkt, waar hij uit het niets een "ashram" heeft opgebouwd die de vredige thuishaven is geworden voor honderden kasteloze kinderen.

Momenteel is hij actief in Dharampur, in het gebied van de Adivasi's (autochtone, animistische bevolkingsgroepen). Diep in de jungle tracht hij daar een eerste vorm van onderwijs op poten te zetten. Als hij iemand vindt die hem gedurende enkele weken kan vervangen, komt father Kolady in de herfst naar België.

...en een kerstcadeautje van het ministerie!

\* Al uw persoonlijke gegevens (geboortedatum, nummer van het rijksregister...) die wij zo moeizaam verzamelden en daarna minutieus in de computer invoerden, blijken nu volgens de jongste ministeriële nota weer "van nul en generlei belang". We hebben alleszins besloten deze data zorgvuldig te bewaren, voor het geval ze op het ministerie nog eens van gedacht veranderen...

Van harte

Monique

# *familie- album de famille*



*Maité, kijkend naar haar eigen verleden.  
Maité penchée sur son passé.*



*Vasant, hiernaast als voetballer in spe,  
boven met zijn lieve Shakuntala.  
Vasant à l'age du ballon de foot,  
et heureux avec Shakuntala.*



*Links: Suman (vooraan) en Chabu, met  
het leven nog voor zich. Boven: Suman  
met Chabu's dochtertje Samira.  
A gauche: Suman et Chabu à la découverte  
de la vie. Ci-dessus: Suman et la petite Samira.*