



HOEILAART
Maart 2007

OKTOBER/NOVEMBER 2006

Ze hebben het avontuur aangedurfd...
Ze zijn enthousiast teruggekomen... en ze vertellen...



Ze waren
met 12...

Delhi/Wadrafnagar

Bombay/Gujarat

Ze waren
met 15...

Wat hen het meest heeft getroffen...

"De glimlach van die kinderen en het geluk dat ze uitstralen terwijl ze, gezeten op de grond, hun huiswerk maken, met hun boekentas als tafel en bijna geen licht..."

Greet

"Het aantal kinderen dat ouderloos is en in tehuizen moet verblijven..."

Sanjay

"Onder een poort lag een heel oude vrouw te slapen. Ze leek zo op mijn moeder..."

Marie-Jeanne

"Kijken in die kinderoogen...
Een handje in jouw hand...
Weten dat jij voor hen het verschil kunt maken...
Dit kan niemand onberoerd laten..."

Gerd

"Het mooiste moment was toen ik dekens mocht uitdelen aan kinderen die nieuw waren in de boarding. Ik zag in hen mijn kleinzoon, die het zoveel beter heeft dan zij..."

Marie-Jeanne

"Bij onze aankomst 's avonds in Wadrafnagar werden we verwelkomd door zingende en dansende kinderen. Ik was ontroerd en tegelijk enorm gelukkig, een gevoel dat ik nooit meer zal loslaten..."

Ingrid

"Hele gezinnen die leven op een stukje stoep, op de middenberm van een grote weg, op een plekje groen in een rotonde... En toch hopen ze op een beter leven voor hun kinderen..."

Martine

"De blijde gezichten van de kinderen, de warme ontvangst in de missieposten, de gedrevenheid waarmee father Cyril en zijn collega's werken... Zijn wij voor een stuk in India gebleven, of hebben we India in ons hart meegebracht naar huis?"

Ria en Pol



"De kinderen verwelkomden ons met prachtige kleren, zang en dans."

Agnes

"India... Een heel mooi land, maar met heel grote contrasten. Een rijkdom aan kunst en cultuur, kennis en wetenschap... maar ook schrijnende armoede en ontbering."

Paula

"Een harde confrontatie met de leefomstandigheden: grote armoede, beperkte middelen... En daartegenover de onvermoeibare inzet van zusters en paters om kinderen een passende vorming te geven."

Jan

"We zijn ervan overtuigd dat wat we geven, honderd procent ten goede komt aan die kinderen."

Paul

"Wij gaan zo vlug mogelijk naar India terug: de kinderen hebben het ons gevraagd, wij hebben het hun beloofd! We hebben hun bovendien nog zoveel te zeggen... en wij hebben nog zoveel van hen te leren."

Jeanneke en Pieter

Nog meer getuigenissen in woord en beeld vindt u op onze website

www.shishaseva.be

Noteer in uw agenda!

Onze 'reizigers' zijn nu actieve promotoren van Peterschap India. Zij nodigen u hartelijk uit om te komen meegenieten van hun reisindrukken en van wat die hebben teweeggebracht:

Woensdag 7 maart om 20 uur in 7060 Soignies, Collège Saint-Vincent, 22 Chaussée de Braine.

Contact: Monique Clotuche, tel. 067-33.49.33.

Vrijdag 16 maart om 20 uur in 3212 Pellenberg, zaaltje naast parochiezaal, Kortebergstraat 1.

Contact: Marie-Jeanne Janssens, tel. 016-46.05.68.

Zondag 25 maart om 14.30 uur in 1930 Nossegem, Hoeve

Nothenghem, Sint-Lambertusstraat 1. Contact: Lieve en Rudy Hoste, tel. 02-759.22.95

Vrijdag 11 mei om 20 uur in 2243 Pulle, kantine KFC Pulle, Torenstraat 77.

Contact: Ingrid Van der Elst, tel. 03-484.54.01, en Gerd Verbraeken, tel. 03-311.68.20.

En ook nog...

Dan zijn woorden machteloos

Voor Eric, al ruim twintig jaar verantwoordelijk voor onze boekhouding en de man die ervoor zorgt dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, is dit de donkerste periode van zijn leven. Zijn echtgenote Eliane heeft haar strijd tegen kanker verloren. Woorden zijn machteloos bij de pijn van het achterblijven die Eric moet dragen...

Peterschap, brug tussen India en hier

Eind september krijgen we enkele zusters uit India op bezoek. Ze komen ons spreken over de evolutie van lokale projecten en over de - mogelijke of onmogelijke? - emancipatie van de vrouw in een India in volle verandering.

Van harte,
Monique

