



1560 HOEILAART
Albert I-laan 5

Maart 2002

"Iedere zaadkorrel
betekent hoop"

Khalil Gibran

Euforie in Rahuri

Heel fragiel onder hun witte kapjes, staan ze met vijftwintig gespannen te wachten op 'het grote moment'.

Het aanbieden van de welkomstgeschenken, de zegeningsdans, de gelegenheids-toespraken moeten voor hen wel erg lang lijken. Vandaag gaat ieder van die meisjes en jonge vrouwen een eed afleggen, 'de eed om het leven te dienen en te beschermen'.

Voor ieder van hen is deze plechtige gelofte een nieuw begin. Dankzij een nagenoeg gepersonaliseerde opleiding waardoor zij de leemtes konden vullen van een opvoeding die al te veel hiaten vertoonde, dankzij veel wilskracht, doorzettingsvermogen en... optimisme, zijn deze meisjes, die gisteren nog 'drop-outs' waren voor wie niemand interesse had, vandaag allemaal aspirant-verpleegsters.



Vier aspirant-verpleegsters
(zonder kapje) tijdens
de zegeningsdans.

OPERATIE PULL-OVER



Wilskracht, doorzettingsvermogen, optimisme en... VERBEELDING: over deze kwaliteiten moet ook het team van Rahuri beschikken. Deze ploeg zet zich al enkele jaren koppig in om uitwegen te vinden voor de meisjes die in deze nieuwe industriezone, ver van het ritme en de geplogenheden die al generaties lang het leven in hun dorp beheersen, alle houvast verloren hebben.



Van de strengen breiwool worden bollen gemaakt



Het 'atelier' in Rahuri waar de pulls worden gebreid en in elkaar genaaid.



De pulls worden gecontroleerd en dan geteld.

Hier in Rahuri hebben we vorig jaar operatie pull-over gelanceerd. Tientallen, nee honderden pulls zijn er gebreid.

Voor sommige meisjes en vrouwen leek dit bijna een roeping, en zij gaan ermee door. Voor anderen betekende het een springplank naar een grondiger opleiding. Want hier blijft men niet bij de pakken zitten. Naast het brei-atelier is de vorming van verpleegsters nu aardig op gang gekomen. Voor alle meisjes is er ook een cursus Engels. En in juni wordt een opleiding in informatica opgestart.

Sister Amelia, het brein én het hart van de missiepost, kijkt nóg verder. Als volgende bron van inkomsten voor 'haar meisjes' denkt zij aan een... champignonkwekerij! "Maar dat is voorlopig een droom", voegt zij daar met een guitige glimlach aan toe.

Om u persoonlijk te kunnen bedanken en u het hele verhaal van de pull-overs zelf te kunnen vertellen, komt *sister Amelia* in september naar België!



sister Amelia.



Pakken vol pulls worden klaargemaakt voor verzending.

Aan de andere kant van de keten hebben meer dan duizend kinderen afgelopen winter met de glimlach de kou getrotseerd. Bovendien werden hun splinternieuwe pulls in de kleuren van de school hen benijd door hun vriendjes die achterbleven in het dorp. Zo worden 'onze' pulls misschien nog de meest overtuigende publiciteit om ouders ertoe aan te zetten hun kinderen naar school te sturen!

Dank u... voor zoveel gedeelde vreugde!

Over 'publiciteit' gesproken...

Zoals ieder jaar ben ik ook nu weer uit India teruggekeerd met een groot aantal nieuwe aanvragen voor peterschappen. Om te kunnen ingaan op al deze verzoeken om hulp, hebben we beslist om voor de allereerste keer onze toevlucht te nemen tot 'publiciteit'.

Als u dus ideeën hebt, als u suggesties hebt om het peterschap uit te breiden, als u vrienden hebt die nog geen peter of meter zijn... aarzel niet ons dat te laten weten:

Monique Bollaerts, Albert I-laan 5, 1560 Hoeilaart

Luc Michiels, Jagersdreef 12, 3210 Linden, tel. 016-62.03.99 & fax 016-62.27.40

E-mail: shishasevaluc@yahoo.com

U vindt ons nu ook op het internet, dankzij een 'webstek' die is opgebouwd door de firma Dolmen: <http://www.dolmen.be/nl/shishaseva>

lets helemaal anders...

De noden zijn zo immens groot, dat wij graag de steun van andere verenigingen aanvaarden.

* Dit jaar nog worden verscheidene van onze missieposten voor de dringend noodzakelijke aanleg van waterputten geholpen door de Clubs van de Derde Wereld. Het oplossen van het waterprobleem blijft een van de belangrijkste bekommernissen. Er moet diep worden gegraven, soms dynamiteerd... Want men moet rekening houden met de jaren zonder moesson én met een voortdurend groeiend aantal kinderen. Veel dank aan de heer Coppieters, mevrouw Carton en heel hun team voor hun steun aan Dharampur, Radampur, Subir en Kendhal.

* De vereniging Vrouwen van Europa heeft besloten dit jaar subsidie toe te kennen aan een project van father Kolady in Dharampur. Het gaat om een medische opleiding waarin allopathische en

traditionele geneeskunde worden gecombineerd. Deze opleiding is specifiek bedoeld voor vrouwen uit de dorpen die het verst van de dispensaria verwijderd liggen. Deze vrouwen zullen op hun beurt vorming geven aan lokale verantwoordelijken. Dankzij dit sneeuwbaaleffect zal de eerstelijns hulp kunnen worden verzekerd in dorpen waar tot nu toe geen enkele medische voorziening was. Bovendien beoogt dit project tegelijkertijd het verbeteren van de status van de vrouw en het opwaarderen van haar plaats in het dorp zelf. Zo geeft Vrouwen van Europa de emancipatie van de vrouw in India een stevige duw in de rug. Dank daarvoor!

Last but not least...

Sinds de overschakeling naar de euro belooft uw maandelijkse bijdrage 9,92 euro. Mogen wij u voorstellen dit af te ronden naar 10 euro? Het zou onze boekhouding aanzienlijk vereenvoudigen, ook al is die tegenwoordig 'geïnformatiseerd'.

Volgende afspraak in september! En moge het leven u intussen toelachen...



De jongens bovenaan dragen al hun nieuwe (rode!) pulls. Die onderaan moeten nog even geduld oefenen.