

India door de ogen

van een fotografe

Hoeilaart,
maart 2010



Toen en nu...

Een ideaal gezin
naar Indiase
normen: vader,
moeder en twee
kinderen...

Toen en nu. Het leven van een kind...

Klein worden ze
gedragen. Dan
lopen ze met
mama of papa
mee... Even later
herhalen ze zelf
dezelfde gebaren,
in een sterk en snel
veranderende
wereld.



In januari ontdekt
beroepsfotografe Arlette
India voor het eerst. Door
haar lens grijpt ze de
werkelijkheid van alledag
en ze legt die voor ons
vast in sprekende
beelden.





En vlug worden ze een gemakkelijke prooi van de meedogenloze wetten van de economie.

Opvoeding, sleutel van hun emancipatie

De vrijheid van bos en natuur opgeven voor het zwarte bord... en moeizaam leren dat stilzitten kan!



Een gevulde maag, beloning voor heel wat inspanning.



Voor de groteren is comfort niet echt nodig, boeken wel... En op banken gaat alles beter.



Al spelend leer je ook!

Dagelijkse noden

Samen koken, en samen naar het bad zolang er nog water is.



De kinderen genieten, maar de monsoon was zo slecht dat de ouderen zich nu al zorgen maken.



...samen dromen



Beste meter, beste peter,

Na het wegmijmeren bij deze beelden uit Gujarat, tijd voor wat praktische informatie.

● Sinds 2002, toen de euro werd ingevoerd, bleef de maandelijkse bijdrage voor het peterschap onveranderd op 10 euro. Om de werking van onze vzw Shisha Seva te kunnen waarborgen, zagen we ons genoodzaakt deze bijdrage vanaf 1 januari 2010 voor nieuwe peterschappen te verhogen tot 12 euro per maand.

Als u voordien al een peterschap had, wat voor de meesten onder u het geval is, staat het u vrij uw maandelijkse bijdrage hieraan aan te passen.

Wie in 2009 minstens 30 euro overschreef op de rekening van Shisha Seva, vindt hierbij ook het fiscaal attest.

● Als u zich inschrijft voor een nieuw peterschap, krijgt u binnen de maand een brief van onze secretaris Luc Michiels, en na ongeveer drie maanden bericht uit een missiepost in India met gegevens over uw petekind en een foto van het meisje of de jongen. Nadien moet u ten minste één of twee keer per jaar nieuws uit India ontvangen, en om de twee jaar een nieuwe foto van uw petekind. Maar de briefwisseling met India loopt soms fout, de jongste tijd bijvoorbeeld in de missieposten van Relva (bij father John) en Wadrafnagar (bij father Cyril). Wij proberen die problemen zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u met aandrang ons te contacteren als u lange tijd vanuit India geen post hebt ontvangen. Bel even (02/657.94.15) of stuur een mailtje (shishasevaluc@skynet.be).

● In zijn missiepost in Borpada, in Zuid-Gujarat, vangt father Thomas Kolady zowat honderd jonge kinderen op. Maar er is een constant gebrek aan water, en er zijn geen toiletten. De kinderen wassen zich in de rivier (zie foto pag. 3), als die tenminste niet droog staat.

Er is dus heel dringend nood aan een sanitair blok. Het plan is getekend, de kostprijs berekend (830.297 roepie, dat is 13.290 euro), maar... het geld ontbreekt! Daarom zoeken wij sponsors voor het Waterproject Borpada. Als u op welke manier dan ook uw steentje wilt bijdragen, laat het mij dan weten: 02/657.94.15 of bollaerts.monique@skynet.be.

● Na het succes van de vorige groepsreizen bereiken ons nog altijd vragen van peters en meters die met Shisha Seva India willen ontdekken. Daarom overwegen we een nieuwe reis te organiseren in oktober 2010, voor ongeveer 15 deelnemers. Reisdoel wordt de Oost-Indiase staat Chhattisgarh, waar de missiepost Wadrafnagar ligt. Interesse? Reageer dan snel: per e-mail naar bollaerts.monique@skynet.be of per brief (Monique Bollaerts, Albert I-laan 5, 1560 Hoeilaart).

● Met elektronische nieuwsbrieven kunnen we u vaker informeren zonder extra kosten te maken. Maar dan moeten we wel uw e-mailadres kennen. Vandaar deze oproep: stuur vanuit uw persoonlijke mailbox uw naam en adres in een mailtje naar pjonnet@hotmail.com, dan weten wij meteen op welk e-mailadres we u kunnen bereiken.

● Onze website www.shishaseva.be wordt (eindelijk!) volop vernieuwd. Weldra vindt u daar de volledige fotoreportage van Arlette over haar reis door Gujarat.

Van harte,

Monique