

februari 1990

Beste meters en peters,

Ditmaal geen intimistisch tafereeltje regelrecht gegrepen uit het Indiase dorpsleven van alledag, geen dierbare herinneringen aan een voorbije reis, geen buitengewoon nieuws uit een of andere missiepost. Ditmaal wordt het een nuchter, realistisch beeld van het Peterschap, en dit op aandringen van mijn medewerkers die me - terecht - verwijten ergens tussen hemel en aarde te zweven wanneer ik over India begin te vertellen.

"Geef de mensen nu eens een duidelijk overzicht, met objectieve doelstellingen en verwezenlijkingen, met feiten en cijfers."

Het komt me dan allemaal zo saai, zo levenloos en onecht over. India, dat zijn zoveel unieke gezichten, zoveel dorpen die alle iets aparts hebben. India, dat is zon en kleur, dat is gedeelde vreugde en ook schrijnend verdriet. Peterschap India is voor mij "leven".

Maar hoe dit allemaal overbrengen wanneer men plotseling voor een of ander artikel naar folders, feiten en gegevens wordt gevraagd ?

Historiek

- 1973 Eerste trip naar India.
 1974 Ontstaan van het Peterschap in Anklav : 40 peters en meters.
 1975 Eerste peterschapsavond met Mother Gloria, een Spaanse missiezuster die in Anklav de kinderkribbe stichtte en de aanzet gaf tot het Peterschap.
 En 15 jaar later, na talloze preken en voordrachten en voortdurende "mond-aan-mond-reclame" :
 1990 18 gesponsorde missieposten in 6 Indiase staten !

STAAT	MISSIE	AANTAL PETERS	AANTAL KINDEREN	
Gujarat	Amod/Anand	74	82	
	Anklav	118	135	
	Cambay	132	141	
	Dediapada	40	48	
	Deesa	87	113	
	Dharampur	49	60	
	Gothada	71	77	
	Jhagadia	56	67	
	Sagbara	75	90	
	Umarpada	66	78	
	Vyara	18	24	
	Zankhvav	72	79	
	Goa	Carambolim	88	94
		Kendal	68	75
Maharashtra	Sangamner	76	90	
	Shampura-Sagar	48	56	
Uttar Pradesh	Sardhana	47	51	
Andhra Pradesh	Yazali	8	9	
TOTAAL		1.193	1.369	

Doelstellingen

- * Verzekeren van de continuïteit van het bestaande Peterschap, hoofdzakelijk gewaarborgd door de vaste bijdragen.
- * Financiële steun voor specifieke projecten in het verlengde van het Peterschap (zoals in Gangathalavdi : eerste opleidingscentrum voor jonge meisjes in een Adivasi-dorp).
- * Dringende hulpvoorziening bij noodsituaties (b.v. de jongste droogte in Gujarat).

Werking

Het schrijversgroepje : Jacques, Hervé, Colette, Lieve, Nikki; computerfreak : Marie-Jeanne; financiespecialist : Eric; traditore/traduttore : Pol; all-round medewerker : Jos...
Allemaal vrijwilligers, bij wie de overtuiging en de jarenlange medewerking meestal wortelt in hun persoonlijke India-ervaring(en).

Fondsen

- * De minimum bijdragen van 300 fr. per maand.
- * Extra-bijdragen ter gelegenheid van geboorten en huwelijken, van feestdagen van het petekind enz.
- * Buitengewone inkomsten uit erfenissen, anonieme giften of als eenmalige steun voor welbepaalde projecten.

Toekomst...

- * Tegemoet komen aan de steeds dringender vraag van nieuwe missieposten in Kerala (Zuid-India).
- * Uitbreiden van onze werking in Frankrijk (waar wordt er niet aan 1992 gedacht...).

...en smeekbede

Indien ieder van ons de "mond-aan-mond-reclame" kon intensiveren en nieuwe vormen zou bedenken om aan het Peterschap meer bekendheid te geven (zelf blijf ik steeds bereid om waar dan ook over de werking van Peterschap India te komen spreken), dan zou in het jaar 2000... elke oprechte Belg een petekind in India hebben !

"I had a dream..."

Van harte,

Monique

- P.S. : 1. Hierbij ingesloten uw fiscaal attest voor de bijdragen die we ontvingen tussen 1 januari en 31 december 1989.
2. Indien u moeilijkheden hebt met de correspondentie met India, laat ons dan beslist iets weten (03/236.01.48).